



Dienst Geestelijke Zorg

Contact:

Woonzorgcentrum De Beyart
Brusselsestraat 38
6211PG Maastricht

Tel: 043-6311700
Fax: 043-3258944
Internet: www.debeyart.nl
mail: info@debeyart.nl



**Hét huis van gastvrijheid
in zorg en dienstverlening**

Volg ons ook op Facebook 
Laat een waardering achter op:



Hét huis van de gastvrijheid in zorg en dienstverlening



Bewonersinformatie

Het verhuizen naar een woonzorgcentrum of verpleeghuis is een ingrijpende verandering.

In meer of mindere mate heeft u zorg nodig waardoor u niet meer in uw vertrouwde woonomgeving kunt wonen. Er is het besef/de ervaring van blijvend en toenemend verlies: verlies van de vertrouwde omgeving, van vertrouwde naasten, van fysiek en/of geestelijke vermogens. Deze ervaring kan allerlei vragen, gevoelens en gedachten oproepen, bijvoorbeeld over het ouder worden, het wonen in een verpleeghuis of woonzorgcentrum, de toenemende afhankelijkheid, en de zin van het leven. Maar ook over afscheid, dood, verlies, en ethische vragen.

Met de geestelijk verzorger kunt u een vertrouwelijk gesprek voeren over wat u bezighoudt, wat u angstig of verdrietig maakt, en wat u vreugde geeft en perspectief. De geestelijk verzorger zal altijd aandachtig naar u luisteren en u helpen antwoorden te vinden op uw levensvragen. Zij helpt u betekenis te geven aan belangrijke gebeurtenissen en ervaringen

in uw leven, al dan niet in het licht van een religie of levensbeschouwing. De geestelijk verzorger is er dus voor iedereen, ongeacht zijn of haar geloof of levensovertuiging.

Aanbod

Individuele begeleiding, groepsgesprek rondom bepaalde levensthema's, maandelijks viering op verpleegafdelingen, maandelijks filmavond, halfjaarlijkse inlezingen, rituele begeleiding rondom ziekte en dood, ondersteuning van medewerkers.



Contact

De geestelijk verzorger is aanwezig op dinsdag, donderdag, en vrijdag, en te bereiken op telefoonnummer 947, of via de receptie.

Vieringen

In de kapel vinden dagelijks vieringen plaats. De Eucharistievieringen zijn op maandag,

woensdag en vrijdag om 17.30 uur, en op zon -en feestdagen om 10.30 uur. Op dinsdag en donderdag is er om 17.30 uur een Woord -en Communieviering.

Heilige Communie ontvangen op de kamer

Op zondagochtend wordt de Heilige Communie rondgebracht aan de bewoners van de verpleegafdelingen en aan de bewoners die ziek zijn. Dit gebeurt door vrijwilligers van de Dienst Geestelijke Zorg. Wilt u hier gebruik van maken, meldt dit dan bij de receptie. Vergeet niet om u af te melden wanneer u weer aan de vieringen in de kapel deelneemt.

Misintenties

Voor bijzondere momenten in uw leven bestaat de mogelijkheid dit in een viering te gedenken middels een misintentie. Deze kunt u opgeven bij de koster. Voor het verzorgen van een misintentie wordt een vergoeding gevraagd.

